

BEELD *Schrift*

jaargang 20, nummer 2 oktober 2008

een uitgave van de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld

Een film zegt meer dan duizenden woorden *Collectie Nijmegen Blijft in Beeld blijft groeien*

Dat er nog oude films "ergens op zolder" moeten liggen was ons wel duidelijk, maar dat er de laatste jaren nog zoveel gevonden wordt, overtreft zelfs onze stoutste verwachtingen. In dit Beeldschrift een korte beschrijving van het vergaarde. Met speciale dank aan allen die films hebben afgestaan.

Volgend jaar bestaat Nijmegen Blijft in Beeld 25 jaar. Dat betekent een aantal feestelijke voorstellingen. In dit Beeldschrift een voorproefje en een woord van de voorzitter.

Steeds meer mensen weten ons te vinden en steeds vaker verzorgen wij voorstellingen in verzorgingshuizen of wijkcentra. Altijd met enthousiast publiek. Marcel Claassen is vaak als explicateur van de partij en hij geeft een korte impressie van de laatste locatievoorstellingen.

Voorstellingen op locatie

Nationale Archiefdag 2008

Op 11 oktober leverde Nijmegen Blijft in Beeld een bijdrage aan de Nationale Archiefdag 2008 rond het thema "Nijmegen onder vuur" (oorlog in Nijmegen door de eeuwen heen) dat het Regionaal Archief Nijmegen tot uitgangspunt had gekozen. Wij lieten filmbeelden zien van 1944, het rampjaar van Nijmegen.



Waalbrug, Tweede Wereldoorlog

Drie films brachten elk een aspect van deze gebeurtenissen in beeld: landing van parachutisten; Nijmegen als frontstad en het bezoek van Sinterklaas in 1944, georganiseerd door de Canadese militairen.

De films maakten duidelijk indruk op de bezoekers, bij de laatste twee voorstellingen was de zaal helemaal vol publiek. We zien dan ook terug op een geslaagde dag.

Presentatie in Weurt groot succes

Op dinsdag 21 oktober 2008 verzorgde Nijmegen Blijft in Beeld in

samenwerking met de sportvereniging "De Korenbloem" in Weurt twee voorstellingen. De film over het dorp uit de bekende serie van Adolfs was ruim twintig jaar niet gedraaid en dus waren de voorstellingen uitverkocht. Het publiek voorzag de organisatie al roepend van een groot aantal namen van de "filmsterren" en genoot volop. Onze stichting leverde een bijdrage in de vorm van de film over de vermaarde huisarts Leo de Sonnevile. Vooral de scènes waarin hij met zijn auto of motor door de weilanden stooft bleken spectaculair. Het (paling)vissen in de Waal, de visite aan boord van de Vulcaan32 en de huisbezoeken waren hoogtepunten. Het bleef nog lang gezellig aan de toeg van "De Kloosterhof".

Nieuwe aanwinsten

De werkgroep Acquisitie heeft de handen uit de mouwen gestoken en een flink aantal films binnengehaald. De eerste drie films zijn van de heer Schoonwater:

- Aankomst Sinterklaas in 1958.
- De eerste keer dat Belgische parachutisten landden in de Ooij

2009: Een feestelijk jaar

Het gebeurt niet vaak dat ik mij als voorzitter vanaf papier tot u richt. Maar er is dan ook een speciale reden. In 1984 is onze Stichting opgericht. Dat betekent dat wij in 2009 ons 25-jarig bestaan vieren. In die jaren is er door grote inspanning van onze vrijwilligers veel bereikt. Meer dan 60 kilometer historisch filmmateriaal over Nijmegen en omgeving is verzameld, een van de grootste verzamelingen in Nederland. Veel films zijn gerestaureerd en zo voor het nageslacht gered. Daarnaast hebben we voorstellingen georganiseerd om u, onze trouwe donateurs, steeds weer van die prachtige Nijmeegse beelden te laten genieten. Wij hopen met uw steun en die van vele nieuwe donateurs de komende 25 jaar door te kunnen gaan.

In het jubileumjaar 2009 verzorgen wij naast de grote voorstellingen nog een aantal bijzondere vertoningen in heel Nijmegen. Meer hierover in dit Beeldschrift. Ik hoop u daar te zien om samen met ons feest te vieren.

Ben van Hees, voorzitter NBiB

en daarna de vierdaagse liepen, 1958.

- Film, met geluid, van de Heer van Oijen: Waalbrug in 1940: Brug ligt in de Waal, op de achtergrond de stad met al haar oude kerktorens.
- Mevrouw Wagenaars maakte ons blij met een Familiefilm, gemaakt door haar vader vanuit het huis Berg en Dalseweg. Op deze film is de tram in de sneeuw te zien. De film is van eind jaren '30.
- De Imkervereniging Nijmegen heeft een film afgestaan waarin alle facetten over het maken van honing te zien zijn.
- Een flinke aanwinst is 30 stuks films van de familie E.W. Smit. Deze films gaan over de werken die deze aannemersfamilie heeft verricht tot begin jaren '70. Meer informatie over dit familiebedrijf uit Neerbosch kunt u vinden op www.ewsmits.com.

Laten we onze producties niet vergeten. Inmiddels zijn samengesteld:

- Film over de Olifant van Janos Bittenbinder die binnen het UMC St Radboud verhuist van de hoofdingang naar de overkant.
- Film over het klooster "Nebo" aan de Nijmeegsebaan.

Wanneer we deze films gaan vertonen staat nog niet vast. Dat is

afhankelijk van de aanpassingen die nodig zijn om de films voor vertoning in een grote zaal mogelijk te maken en van onze programmering.

Plannen voor 2009

Volgend jaar bestaat Nijmegen Blijft in Beeld 25 jaar. Naast onze voorstelling in de Vereeniging op 20 en 21 april komen we in dat speciale jaar ook naar u toe.

Vanaf juni 2009 zijn filmvoorstellingen te zien op diverse plaatsen in de stad. In juni in het Triavium, eind augustus een locatie in het UMC St Radboud, half september in de St. Stevenskerk, half oktober in het Witte Huis in Lent, begin november in de Eendracht (NEC) en tegen het einde van november in de Lindenberg. De voorstellingen bevatten voor een groot deel beelden die juist voor die omgeving of voor die periode in het jaar van belang zijn. Nieuwsgierig geworden? In het Beeldschrift van maart 2009 zullen wij u informeren over inhoud, data en toegangsprijzen. U kunt natuurlijk ook de Nijmeegse Scheurkalender raadplegen.

Nijmeegse Scheurkalender

Nijmegen heeft een eigen scheurkalender. U heeft zo een handig hulpmiddel, want de data van de

voorstellingen van Nijmegen Blijft in Beeld staan hier vermeld, opgesierd met foto's van oud Nijmegen. De kalender is te koop bij Selexyz/-Dekker van de Vegt en kost €14,95.

U kunt de kalender ook bestellen via <http://www.selexyz.nl/>.

8 mm, dubbel 8 of?

We leven in een digitale wereld, dat ervaart Nijmegen Blijft in Beeld dagelijks. Hoewel we met veel plezier gebruikmaken van de celluloid films zullen we ons ook op de toekomst richten. Daarom is naast de werkgroep Film, in het afgelopen jaar ook de werkgroep "digitaal" van start gegaan.

Deze nieuwe werkgroep zal de Nijmeegse historie en de veranderende stad (tijdsbeeld) digitaal vastleggen en een digitale collectie opbouwen en beschrijven voor de toekomst.

U hoort beslist meer van deze groep.

Handige vrijwilligers gevraagd

Ter versterking van onze vrijwilligers zoeken wij handige "filmers" bekend met 16mm en 8 mm film, om films te monteren, eventueel te repareren en van geluid te voorzien.

Heeft u interesse neem dan contact op met onze secretaris Marc Theeuwes, tel 06-20981478.

Films gezocht?

Volgend jaar willen we u tijdens onze voorstellingen op locatie graag laten zien wat er vroeger in uw wijk speelde. Onze collectie bevat weinig over Dukenburg en Lindenholt. Daarom zoeken wij vooral films uit deze wijken. Heeft u zo'n film? Laat ons dat dan even weten en neem contact op met Ineke Martin tel 06-20261404.

Ook willen we graag in het bezit komen van films over Graodus van Nimwegen, de Nijmeegse Postharmonie en het Nijmeegs mannenkoor. Tenslotte: alles is welkom, mits het te maken heeft met Nijmegen of nabije omgeving.



Villa Boschlust in Neerbosch, Bedrijf van de familie E.W. Smit,



Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Postbus 1151 6501 BD Nijmegen
Arsenaalpoort 14, 6511 PN Nijmegen
Donateursadministratie (024) 344 06 43
Voor donaties: rek.nr: 96.39.32.314

BEELDSchrift

Tekst en lay-out: Trudy Meijer

Foto's: Het Archief, Nijmegen
Fam. E.W. Smit

Donateurs en begunstigers van Nijmegen Blijft in Beeld ontvangen deze uitgave tweemaal per jaar.

www.nijmegenblijftinbeeld.nl
e-mail: info@nijmegenblijftinbeeld.nl

Drukkerij Brakkenstein BV
Kan. Faberstraat 5
6525 TP Nijmegen
(024) 355 00 65



Sponsor
UMC St Radboud